

Chủ đề: Ý nghĩa mẫu nhiệm về Thành Giê-ru-sa-lem ở trên trời.

Trong tâm: Thành Giê-ru-sa-lem mang ý nghĩa là **Thành tìm được sự bình an**, là **Thành không bị bỏ**, là bóng về thân thể của người tin Chúa được cứu chuộc lại cho Đức Chúa Trời. Trong thành Giê-ru-sa-lem thật có đền thờ của Đức Chúa Trời, là nơi có Hòm giao ước của Đức Giê-Hô-Va. Hội-Thánh của Đấng Christ được ví là Thân thể của Đấng Christ và theo cấu hình của Thành Giê-ru-sa-lem thật trên thiên đàng có mười hai cửa, mỗi cửa mang tên một chi phái của Y-sơ-ra-ên, mà theo lẽ thật thì mỗi một danh của chi phái Y-sơ-ra-ên mang hình bóng về chức năng thuộc về sự sống của linh hồn loài người. Hội-Thánh thật của Đức Chúa Jê-sus Christ là bóng về thân thể của Đấng Christ và sự vinh hiển của Hội-Thánh thật của Đấng Christ được ví là sự trang sức cho vợ mới cưới của Đấng Christ vậy. Đức Thánh Linh đã tỏ cho sứ đồ Phao-lô biết ý nghĩa của thành Giê-ru-sa-lem ở trên trời, là mẹ của hết thảy những người sẽ tin đến Danh của Đức Chúa Jê-sus Christ. Khi nói đến **đàn bà bị để**, là nói đến những người Y-sơ-ra-ên bội giao ước của Đức Chúa Trời mình, như Kinh Thánh đã chép: **Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. Giao ước này sẽ không theo giao ước mà Ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày Ta nắm tay đất ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng Ta làm chồng chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.** Nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Gia-cốp mà Đức Giê-Hô-Va đã phán rằng Ngài sẽ lập giao ước với đó không nói về dân Y-sơ-ra-ên trong xác thịt, nhưng nói về linh hồn của hết thảy những người ở trong các dân nơi thế gian này sẽ tin đến Danh của Đức Chúa Jê-sus Christ và được trở nên một dân thánh, một nước thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Dân thánh này vốn được ví là **đàn bà son**, nghĩa là những người trong thế gian chưa hề kinh nghiệm được sự tái sanh của linh hồn mình, nhưng trong Danh của Đức Chúa Jê-sus Christ mà những người tin Chúa từ trong thế gian này sẽ sanh bông trái cho Nước Đức Chúa Trời, như Lời Chúa đã chép: **Hỡi đàn bà son, người là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng; Người là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bật tiếng reo cười, vì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng.** Đây là Lời Đức Giê-Hô-Va đã phán qua tiên tri Ê-xê-chi-ên về loài người hết thảy là chiên của Ngài và chính Ngài sẽ cứu chiên của Ngài ra khỏi tay những kẻ đã hà hiếp họ cho tới khi tận thế: **Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, chính Ta, tức là Ta, sẽ kiếm chiên Ta, Ta sẽ tìm nó ra. Ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra, trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì Ta cũng sẽ tìm chiên Ta ra như vậy: Ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối. Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân; Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước, và đem chúng nó về trong đất riêng chúng nó. Ta sẽ chăn chúng nó trên các núi của Y-sơ-ra-ên, kẻ khe nước, và trong mọi nơi có dân cư trong nước.**

Kinh Thánh tham khảo: Ê-xê-chi-ên 34; Giê-rê-mi 31; 1 Phi-e-rơ 2; Khải huyền 21;

Chủ đề: Hết thảy mọi người tin Chúa từ các dân nơi thế gian này, đều sẽ được gọi là con của Lời mà Đức Giê-Hô-Va đã hứa với Áp-ra-ham.

Trong tâm: Trong kế hoạch tìm một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ của Đức Giê-Hô-Va, nghĩa là trong sự mưu luận và sự biết trước mà Đức Giê-Hô-Va đã chọn Áp-ra-ham và Ngài đã thử nghiệm người trải suốt hai mươi bốn năm, cho đến khi Đức Giê-Hô-Va phán rằng: **Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào Ta giấu Áp-ra-ham điều chi Ta sẽ làm sao? vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thịnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm Lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.** Trước khi Y-sác được sanh ra, người đã được chọn làm tổ phụ của nhiều dân tộc và Ngài sẽ lập giao ước cùng Y-sác: **Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sa-ra vợ người, sẽ sanh một con trai, rồi người đặt tên là Y-sác. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó.** Cũng một lẽ đó, trước khi chúng ta được sanh ra trên đất này, thì Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta và tên của chúng ta đã ghi trong sổ của Chúa, như Kinh Thánh có chép: **Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.** Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại những sự đã chép trong Kinh Thánh và những sự mà Đức Thánh Linh đã tỏ ra cho ông, để khích lệ những người tin Chúa tại Ga-la-ti, hầu cho họ nhận biết rằng, hết thảy mọi người tin Chúa đều được cứu bởi ân điển, chứ không phải bởi sự người ta làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, bởi vì xác thịt của người ta là yếu đuối, không thể làm trọn được luật pháp của Đức Chúa Trời, nghĩa là thân thể xác thịt của loài người vốn hay chệch và bất toàn, không phục luật pháp của Đức Chúa Trời và không thể phục được, cho đến khi linh hồn của người đó được cứu chuộc ra khỏi sự rửa sả của luật pháp và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời ban cho qua các ơn của Đức Thánh Linh mà linh hồn người ấy được tái sanh. Bấy giờ, nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh và của Lẽ thật, còn được gọi là Lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời mà linh hồn người ấy mới cai trị được thân thể xác thịt mình để sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì thiếu sự hiểu biết về Lời của Đức Chúa Trời mà những người đã tin Chúa tại Ga-la-ti đã nghe theo những người Giu-đa ở Giê-ru-sa-lem tới, khiến họ nghi ngờ ân điển của Đức Chúa Trời, mà quay trở lại làm công việc của xác thịt, là giữ các kỳ lễ, cùng giữ nhưng luật lệ thuộc về xác thịt, là những sự vốn là bóng của những sự sẽ đến, khiến họ trật phần ân điển. Lời Chúa có chép rằng: **Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng hễ đến tạm thứ nhất đang còn, thì đường vào nơi rất thánh chưa mở. Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ rằng các lễ vật và hy sinh dâng đó, không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lệnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn, uống, rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy.**

Kinh thánh tham khảo: Sáng thế ký 17 & 18; Thi-Thiên 139; Hê-bơ-rơ 9;

Chủ đề: Những người tin đến Danh của Đức Chúa Jê-sus Christ được gọi là con cái của người nữ tự chủ (the freewoman) nghĩa là gì?

Trọng tâm: Theo lẽ thật thì Áp-ra-ham là bóng về linh hồn người tin Chúa, còn Sa-ra là bóng về thân thể xác thịt của người tin Chúa. Khi Đức Giê-Hô-Va chọn và ban phước cho Áp-ra-ham thì Ngài cũng ban phước cho Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham, dù Sa-rai không hề được biết Đức Giê-Hô-Va nhưng Đức Giê-Hô-Va đã ban phước cho nàng, cũng như thân thể của người tin Chúa không biết Đức Chúa Trời, vì nó bởi bụi đất mà ra, nhưng thân thể của người tin Chúa được gọi là đồ dùng về sự công bình, nên khi linh hồn người tin Chúa được tái sanh, thân thể của người đó cũng được ban phước và sự ban phước đó đồng nghĩa với việc được tự do, được giải phóng khỏi ách tội mọi cho tội lỗi. Ích-ma-ên là đứa con của xác thịt, sanh ra theo ý muốn của loài người xác thịt nên khi Ích-ma-ên còn ở trong lòng mẹ, thì Áp-ram chưa được Chua ban cho một tên mới và người chưa được ban phước, dù Đức Giê-Hô-Va đã phán rằng Ngài sẽ ban phước cho người và lời hứa đó chỉ ứng nghiệm khi Đức Giê-Hô-Va ban cho người một tên mới cũng như cho Sa-rai, vợ người một tên mới. Điều đó có nghĩa là Ích-ma-ên khi còn ở trong lòng mẹ, đã không được ban phước, vì tội lỗi vẫn cai trị mẹ của người, là A-ga, người Ê-díp-tô, nên khi Ích-ma-ên được mười 14 tuổi, thấy Y-sác thì cưới nhạo Y-sác nên người tự rước sự rửa sả vào chính mình, bởi Đức Giê-Hô-Va đã lập giao ước với Áp-ram rằng: **Ta sẽ làm cho người nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho người, cùng làm nổi danh người, và người sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước người, rửa sả kẻ nào rửa sả người; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ người mà được phước.** Cho đến kỳ sau rốt này, những người mang danh là tin Chúa mà sống theo xác thịt sẽ nghịch lại những người sống theo Đức Thánh Linh, như Ích-ma-ên đã nghịch lại Y-sác vậy và theo giao ước mà Đức Giê-Hô-Va đã lập với Áp-ram và với Y-sác, thì đối với chúng ta cũng vậy, những kẻ nghịch lại chúng ta, vì chúng ta sống theo Đức Thánh Linh, thì những người đó sẽ mất phước.

Kinh Thánh tham khảo: Sáng thế ký 12 & 21 & 28; Ma-thi-ơ 10;

Ngày 17 tháng 8 năm 2023

Ga-la-ti 5:1

Chủ đề: *Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tội mọi nữa.* Có ý nghĩa như thế nào?
Trong tâm: Người tin Chúa phải nhận biết rằng, Đức Chúa Jêsus Christ với Đức Chúa Cha là một, Ngài là Con kế tự Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng cứu chuộc chúng ta và như vậy, chúng ta thuộc về Ngài. Không ai có quyền bắt chúng ta phải làm một điều gì không đúng với Lời của Đức Chúa Trời đã định. Trong xã hội loài người trong mỗi quốc gia đều có luật định. Khi có một luật mới được ban ra để thay thế cho một luật cũ, thì kể từ ngày luật mới được công bố, thì luật cũ sẽ không còn tác dụng nữa. Nếu ai bắt người khác thì hành luật đã bị bãi bỏ, thì người đó sẽ bị coi là kẻ nghịch lại luật pháp. Cũng một lẽ đó, bất kỳ người nào không tôn trọng mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus Christ, mà lại còn dạy người ta không tôn trọng, không làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus Christ, thì kẻ đó là kẻ nói dối, là kẻ dịch lại Đấng Christ. Đức Chúa Jêsus đã phán: *Sao các người gọi Ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo Lời Ta phán? Ta sẽ chỉ cho các người biết kẻ nào đến cùng Ta, nghe Lời Ta, và làm theo, thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá: nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe Lời Ta mà không làm theo, thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền: dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống, và sự hư hại lớn lao.* Đức Chúa Jêsus Christ đã chuộc chúng ta lại cho Đức Chúa Trời, vì chúng ta tin đến Danh Ngài và làm theo các mạng lệnh của Ngài. Con người nào miệng nói tin Chúa mà không tuân theo các mạng lệnh của Đấng đã cứu chuộc mình, thì kẻ ấy tự trói buộc mình mà làm tội mọi cho tội lỗi, mà khi nói đến tội lỗi là nói đến ma quỷ, vì ma quỷ là kẻ phạm tội từ lúc ban đầu. A-đam đã không tôn trọng mạng lệnh của Đức Giê-Hô-Va và vì người đã không vâng theo tiếng phán của Đức Giê-Hô-Va, nên ngọn đèn của Đức Giê-Hô-Va nơi người không được thấp sáng, nên người đã phạm tội ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác mà Đức Chúa Trời đã cấm ăn. Cũng một lẽ đó, những người không tin, không vâng giữ các mạng lệnh mà Đức Chúa Jêsus Christ đã phán thì linh hồn người ấy đã phạm tội nghịch lại mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus Christ. Điều khiến người đó nghịch lại mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus Christ đó là bằng chứng rằng người đó không tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ. Vậy thì việc người đó cầu nguyện tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ chỉ là hình thức của xác thịt chứ không phải bởi linh hồn người có đức tin nơi Danh Chúa. Ranh giới giữa sự *tin có Chúa* với sự *tin Chúa* là khác nhau, nhưng người ta không nhận ra cho tới khi những người vô tín đó bị bỏ lại trên đất này. Đức Chúa Jêsus Christ biết rõ ai là người tin Ngài và ai là kẻ không tin Ngài, vì thế cho nên Ngài đã phán về những người miệng nói tin Ngài, nhưng lòng những người đó lại cách Ngài và Ngài khuyên các môn đồ của Ngài rằng: *Hãy để vậy: đó là những kẻ mù làm người dẫn đũa; nếu kẻ mù dẫn đũa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố.*
Kinh Thánh tham khảo: Ma-thi-ơ 5; Lu-ca 6; 1 Giăng 2;

Ngày 18 tháng 8 năm 2023

Ga-la-ti 5:2-3

Chủ đề: *Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bỏ ích chi cho anh em hết.*
Trong tâm: Phép cắt bì do Đức Giê-Hô-Va lập như một giao ước với Áp-ra-ham và dòng dõi của người, nhưng phép cắt bì đó là bóng về phép cắt bì lòng, nghĩa là sử dụng quyền phép của Lê thật, là Lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời để làm chết bản ngã xác thịt, nhưng phép cắt bì đó cũng được coi như một phần của sự thờ phượng, vì ý nghĩa của chữ thờ phượng là làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, cũng như khi Áp-ra-ham đem Y-sác lên trên núi Mô-ri-a để dâng Y-sơ-ra-ên làm của lễ thiêu cho Đức Giê-Hô-Va, Áp-ra-ham đã nói với hai kẻ đầy tớ của mình rằng: *Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia dâng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người.* Tất cả những sự thuộc về sự thờ phượng trong giao ước Cựu, đều là bóng, còn hình được tỏ ra và làm theo cách mới của Đức Thánh Linh, như Lời Chúa có chép: *Phàm thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập lên là để dâng lễ vật và hi sinh; vậy thì Đấng này cũng cần phải dâng vật gì. Nếu Ngài còn ở thế gian, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ, vì ở thế gian có những thầy tế lễ dâng lễ vật theo luật pháp dạy, và giữ sự thờ phượng, sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi, cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm, thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng: Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho người tại trên núi. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn.* Phép cắt bì thật được thi hành trong quyền phép của Đức Thánh Linh. Mặc dù sự cắt bì có ích lợi cho việc gìn giữ sức khỏe của người nam, nhưng trong giao ước mới, nếu người ta làm phép bì như để tỏ ra mình tin Chúa thì điều đó là áp dụng sai nguyên tắc các thời đại, ý tưởng đó không được ban phước. Nếu người tin Đức Chúa Jêsus Christ mà còn giữ phép cắt bì như thủ tục của tôn giáo, thì người ấy sẽ phải giữ tất cả các luật về việc dâng của tế lễ như dân Y-sơ-ra-ên đã làm trong giao ước cũ hay sao? Đức Chúa Jêsus phán *cả Kinh Thánh làm chứng về Ngài*, vậy nên khi Đấng Christ đã đến, thì người ta phải làm theo hình, chứ không làm theo bóng nữa. Nhiều người hiểu sai về ý nghĩa của chữ *cây luật pháp*, nên người ta giảng rằng *bây giờ người ta không phải làm theo luật pháp nữa!* Đó là nguy hiểm, vì Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: *Các người đừng tưởng Ta đến để phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm trọn.* Chữ *trọn* đây có nghĩa là *làm cho vững lập, làm cho được tôn trọng, làm cho được yêu mến*; Cây luật pháp có nghĩa là người ta khoe mình về việc người ấy vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời mà thật sự người ta không thể làm trọn được luật pháp của Đức Chúa Trời, bởi xác thịt của người ta là yếu đuối và hay chết, trong khi luật pháp vẫn tự không có quyền phép gì để giúp cho người ta làm trọn luật pháp.
Kinh Thánh tham khảo: Sáng thế ký 22; Ma-thi-ơ 5; Hê-bơ-rơ 8;

Ngày 19 tháng 8 năm 2023

Ga-la-ti 5:4-6

Chủ đề: *bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình.*
Trong tâm: Hết thấy mọi công việc mà loài người xác thịt làm ra ở dưới mặt trời, đều là công việc của xác thịt, không thể lấy công việc mà cho rằng người ấy tin và kính sợ Đức Chúa Trời, vì người ta làm công việc để nhận được phần thưởng đến từ công việc, nên người ta có sức để làm. Còn đức tin thì không phải như vậy, vì bởi đức tin mà Áp-ram đi theo tiếng phán của Đức Chúa Trời, người đi mà không biết mình đi về đâu. Cũng vậy, người có đức tin sẽ hành động theo mạng lệnh của Đức Thánh Linh mà không sợ người ta cười chê khi người ta nói tiếng mới hoặc nói lời tiên tri hoặc làm các phép lạ, là những sự mà loài người xác thịt không thấy bằng chứng nào khiến người ta làm được như vậy. Áp-ram đã từng thắc mắc khi Đức Giê-Hô-Va phán rằng Ngài sẽ ban cho người xứ Ca-na-an làm sản nghiệp: *bởi có chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp?* Đức Giê-Hô-Va đã khiến cho Áp-ram ngạc nhiên, khi Ngài phán cùng người rằng: *Người hãy bắt đem cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con cu rừng và một con bê câu con.* Bấy giờ Áp-ram vâng theo tiếng phán của Đức Giê-Hô-Va mà không hề hỏi lại Đức Giê-Hô-Va rằng: *mấy còn sinh vật đó có ý nghĩa gì?* nhưng người làm theo Lời Đức Giê-Hô-Va đã phán. Ngày nay nhiều người mang danh tin Chúa lại không dám tin đến Lời Đức Chúa Jêsus Christ đã phán rằng: *Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy Danh Ta mà trừ quỷ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hề đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.* Nhiều người mang danh giảng tin lành, nhưng họ lại không làm theo Lời Chúa đã phán, mà lại còn dạy người ta nói theo mình, rằng: *nói tiếng lạ mà không hiểu thì nói làm chi?* Vậy thì những người đó không phải là dòng dõi của Áp-ra-ham, và như vậy, họ không được chọn để được Đức Giê-Hô-Va dùng Lời của Ngài để thử nghiệm, như Đức Giê-Hô-Va đã thử nghiệm Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Vậy nên họ không được hưởng gia tài như Đức Giê-Hô-Va đã hứa, họ cũng không được hưởng công nghiệp cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ, vì sự vô tín và sự cố chấp của họ.
Kinh Thánh tham khảo: Sáng thế ký 15; Mác 16; Rô-ma 4; Hê-bơ-rơ 1;